

## Vandring i Birger Sjöbergs spår i Helsingborg och besök i villa Daghill i Ramlösa 8/9 2024

Vi var 12 förväntansfulla medlemmar som under ledarskap av ordförande Eva Hættner Aurelius vandrade i Birger Sjöbergs Helsingborg denna vackra sensommardag. Vandringen startade vid Helsingborgs stadsbibliotek.

I bibliotekets Café Birger står det en byst av Birger Sjöberg fick vi veta. Bysten, som avtäcktes 1959 och då var placerad vid bibliotekets lokaler vid konserthuset, flyttades till nuvarande stadsbiblioteket när det invigdes 1965. Där har den först stått vid entrén men har sedan flyttats in och står nu i bibliotekets café som är beläget mitt i lokalen. Bysten är utförd i brons av konstnären Sigge Berggren och skänktes till staden av direktör Carl Idoff som var god vän till Birger Sjöberg.



Vandringen fortsatte upp till Donationskyrkogården där Birger Sjöberg ligger begravd. Eva placerade en bukett rosa rosor vid graven och berättade hur det kom sig att Birger Sjöberg flyttade till Helsingborg och avslutade med att läsa den fina dikten ur *Kriser och kransar* "... som sker vid sommarvakan ...". Det blev en mycket stämningsfull och vacker stund i skuggan av tårpilens bladverk.



Därefter vandrade vi sakta ned till Södra Storgatan 17 där Helsingborgs-Posten en gång hade sin redaktion på första våningen. På fastigheten finns en litterär skylt om Birger Sjöbergs tid som journalist och redaktionssekreterare på tidningen åren 1907–1924, vilket Eva kunde berätta mycket om.



Vandringen gick vidare till Sankta Maria kyrka och när vi stod där utanför kyrkan och Eva berättade om Birger Sjöbergs begravning, då trängde ljudet av mäktig psalmsång ut genom de öppna kyrkportarna och det blev en magisk stund. Väl inne i kyrkan kunde vi konstatera att Sankta Maria kyrka är stor, vacker och mäktig. Vi blev sittande en längre stund.



Så var det dags för lunchpaus. Eva hade bokat plats åt oss på Fahlmans café, vilket visade sig vara ett utomordentligt bra val med stort utbud av lunchrätter att välja mellan.



Efter lång och trevlig samvaro var det dags för dagens höjdpunkt: vårt besök i villa Daghill. Med Helsingborgs stadsbuss nr 2 tog vi oss till Ramlösa och Källgatan 12 där vi blev varmt välkomnade av familjen Kosovic Vinkler, som bor i villa Daghill sedan ett par år tillbaka. Det unga paret och deras två förtjusande döttrar tog emot oss i den vackra trädgården där äppelträden gav välbehövlig skugga. De visade oss trädgården och huset som de har renoverat mycket fint och pietetsfullt. Efter rundvandringen bjöds vi på kaffe med äppelkakor som flickorna, 7 och 11 år, hade bakat. Ett generöst mottagande vi sent kommer att glömma.









Ja, att besöka det hus där Birger Sjöberg en gång levte och verkat var verkligen en oförglömlig upplevelse. Och nu, när huset fått en litterär skylt och ägare som vill bevara minnet av Birger Sjöberg, då finns det hopp om att intresset för Birger Sjöberg och hans verk kommer att leva vidare.



8 september 2024

Margareta Midgard